

Ergens, bijna 20 jaar geleden is DVL opgericht door drie enthousiaste darters. Zij kwamen in een competitie die structuur miste en visie. Daar hebben zij zich warm voor gemaakt, als doel de dartsport te promoten, maar vooral een leuke avond met gezellige mensen te hebben. Als vereniging heb je een bestuur nodig, die zaken in goede banen leidt, wedstrijdleiding doet en organiseert, want iedereen wil vooral een leuke vrijdagavond, pijltje gooien, ouwehoeren, drankje doen.

Nu, 2019, heeft er wederom een incident plaatsgevonden bij DVL. Alleen woorden, maar wel zulke ferme woorden dat dit volledig is geescaleerd. Ook het bestuur heeft zich dit keer niet netjes gedragen, en is behoorlijk over de schreef gegaan. Maar belangrijk is de reden waarom. Dit geval ging om een sluimerend conflict tussen twee leden, één van de twee bij de vereniging voor vele jaren, de ander een zeer gewaardeerd bestuurslid. Beide kunnen niet goed met elkaar overweg, en lijken dit niet te kunnen uitspreken. Gevolg: Het minste of geringste is nodig om de ander te doen ontvlammen. Dit is precies wat er vrijdag gebeurde. Heeft iemand sterk de regels overtreden? Regel 1 van ons huisreglement:

1. Binnen DVL/de Windhoek staat sportiviteit altijd voorop. DVL/De windhoek voert een zero-tolerance beleid, wanneer een speler zich onsportief gedraagt zal het bestuur ingrijpen:

- *Onsportief gedrag (nagooien, pijlen naar het bord smijten, stampen en vloeken, pijlen ongecontroleerd bewust van je af gooien, etc.) zullen altijd worden opgevolgd met een waarschuwing. Het negeren van waarschuwingen van het bestuur wordt gezien als een incident (zie verder)*
- *Fysieke confrontaties (“ruzie schoppen”, slaan, duwen etc.) wordt gezien als incident (zie verder), woordenwisselingen met hulp van bestuur oplossen, anders waarschuwing.*
- *Wanneer een situatie escaleert in een incident (waarschuwen levert niks op, fysiek geweld, etc.) zal alle partijen betrokken bij het incident direct de toegang ontzegd worden voor de rest van de avond en krijgen de partijen allen een officiële waarschuwing.*

Onsportief? Nee. De een beroept zich op regel 2 (voldoende ruimte), maar vergeet hierbij excuus te maken. De ander is hem niet te lijf gegaan, dus nee.

Fysiek? Nee. Pas tegen eind van de avond heeft de een de ander buiten opgezocht en hem zijn mening gegeven. In forse bewoordingen, maar zonder elkaar aan te raken, dus nee.

Escalatie? JA. Maar nogmaals geen fysiek geweld, wel de dreiging ervan. Echter dit betrof op enig moment welk vijf tot zeven leden en bestuur. De avond is stilgelegd, en de competitie afgelast.

Rest het bestuur, wat moet zij doen? Het bestuur kan op grond van onze eigen huisregels, die we hebben opgesteld om situaties te voorkomen en de-escaleren, niet acteren. We kunnen de beide leden waarschuwen middels een officiële waarschuwing, maar hooguit op grond van uitlokking en provocatief gedrag. Dit zal niet resulteren in verandering van gedrag, want wat eronder zit, de onderlinge irritatie is daarmee niet weg. Kortom, een situatie waarvan het bestuur nu ook niet meer weet wat hiermee te doen.

Gevolgen: Leden gaan weg bij de vereniging. Al enige tijd verlaten diverse leden, welke wij enorm waarderen, de club, en geven vaak als reden aan: Het gedonder bij DVL, en het feit dat het bestuur hier te weinig aan doet. Wij, het bestuur, proberen elk geval zoveel mogelijk op te lossen, maar kunnen niet alles oplossen. Onderlinge vendetta's kunnen wij niet oplossen. Mensen die moeite hebben om te gaan met verliezen, kunnen wij niet veranderen, alleen aanspreken. Wij als bestuur zijn vrijwilligers, en doen omdat we dit leuk vinden, de club onze passie is. Wij zijn **geen** politieagent. Willen we ook niet zijn, want dan is de vrijdag voor ons ook niet meer leuk. Maar dat is wel het niveau waar we nu zitten. Wij, als bestuur vinden het niet meer leuk. Wij voelen ons politieagent.

Voor nu heeft het bestuur besloten dat er een afkoelperiode wordt ingelast. Volgende week vrijdag (4 oktober) is er GEEN DARTEN VOOR VOLWASSENEN. Jeugd darten gaat gewoon door.

Het bestuur gaat (wederom) in gesprek met beide partijen welke de vrijdag verstoord hebben. Maar bovenal wil het bestuur nu een beroep doen op de leden. Wij vragen onze leden een voorstel van onze oprichter Rob Mulder in overweging te nemen. Hij initieerde vorig jaar de term Dart Vrienden Lelystad, in plaats van Darts vereniging Lelystad. De reden welke hij hiervoor had, is om altijd te kunnen verwijzen naar het feit dat wij als vereniging vrienden zijn, die een gemeenschappelijke hobby hebben, het leuk vinden hier onderling met elkaar competitie in te gooien, na afloop gezellig wat te drinken, na te babbelen en in ongedwongen sfeer een heel leuke avond te hebben. Om onze onderlinge verschillen, ergernissen en tekortkomingen te vergeten, te laten voor wat ze zijn, en gewoon een leuke avond te hebben. Kun je dat niet, dan is darten bij DVL misschien niks voor die persoon. En is het beter niet meer op de vrijdagavond bij DVL te komen.

Wij, het bestuur, willen niet elke keer weer mensen waarschuwen, schorsen of wat dan ook. Wees je eigen kompas, is het het jou waard je de hele avond aan één persoon te irriteren? Is het het jou waard om de hele avond stoicijns langs iedereen te lopen omdat je het darten afschuwelijk belangrijk vind en falen altijd aan een ander ligt? Volgens ons niet. Volgens ons wil IEDEREEN die leuke avond, en kunnen we die met elkaar hebben. Alleen waar de sleutel ligt om dit te bereiken weten wij als bestuur niet meer. Wij doen een beroep op de leden. Wat moeten wij doen om de avonden weer ouderwets (echt ouderwets!) gezellig te houden? Wat moeten wij doen, als bestuur, om niet de hele avond ons huisreglementen op schoot te houden en alsmaar iedereen te corrigeren? Wat verwachten jullie, wanneer dit je eigen vereniging was?

Of we vrijdag 11 oktober weer darten en daarna, ligt heel erg aan wat wij als bestuur nu vinden. Wij staan open voor ieders suggesties, en beginnen de 11^e het liefste met een open discussie, hoe we hier voor eens en voor altijd mee kunnen stoppen, zonder dat wij als politieagenten hoeven rond te lopen. Hoe wij Dart Vrienden Lelystad kunnen worden.